



Website: www.nutengenoegencapelle.nl
Contact bestuur: yvtv@nutengenoegencapelle.nl
Bouwaanvragen: yvtv@nutengenoegencapelle.nl
Tuininspectieteam:
tuininspecteurs@nutengenoegencapelle.nl

Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73
Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.
Nieuwtjes nieuwsbrief: nutengenoegennieuws@outlook.com
Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (liggen in de kantine)
www.avvn.nl info over natuurlijk tuinieren en meer...

E-mailadres voor tuininspectieteam

Het tuininspectieteam ondersteunt het bestuur in haar taak de uitstraling van het tuinencomplex hoog en op orde te houden. Het team voert een paar tuininspecties per seizoen uit en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. Waarna bestuur en tuininspectieteam gezamenlijk besluiten welke actie er naar een tuinder toe wordt ondernomen om het aanzien van de tuin weer op orde te krijgen.



Waarom tuininspecties?

Door de jaren heen is gebleken dat tuineninspecties zeer belangrijk zijn. Dit gebeurt overal en wordt ten sterkste aangeraden door de AVVN.

Bij regelmatige tuineninspecties en handhaving wordt voorkomen dat het tuinencomplex in een negatieve spiraal terecht komt en kan ergernis van aangrenzende hobbytuinders beperkt worden.

Ook komen opzichters van de gemeente ieder jaar controleren. Zij rapporteren hun bevindingen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Bij het ontstaan en zichtbaar worden van ernstige verwaarlozing van tuinen komt de gemeente extra controleren en kan er een moment komen dat de huur van het fraaie tuinenpark wordt opgezegd. Een vast contract voor 10 of 15 jaar is geen garantie voor de toekomst. Bij verwaarlozing kan juridisch gezien zo'n vast lijkende afspraak altijd door de gemeente doorbroken worden.

U begrijpt dat regelmatige tuininspecties in ons aller belang zijn.

Voor vragen, opmerkingen, tips en klachten is het tuininspectieteam bereikbaar via emailadres:

tuininspecteurs@nutengenoegencapelle.nl

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 10, slot

Wat kunnen we leren van onze geschiedenis? De begroeiing was ooit moerasbos. Daaruit ontstond bosveen met houtresten. De turfgravers lieten de houtresten achter. Bij het turf baggeren werden kades aangelegd, waarover gereden werd. Droog veen uit die kades neemt heel moeilijk water op. Na het droogvallen van de Prins Alexanderpolder werden al die restanten vlak geschoven. De nieuwe boeren in de polder merkten dat de grond erg onvruchtbaar was. Boerenfamilies als Vermaat en Breedijk die deze grond lange tijd in gebruik hadden, vertelden dat ze veel last hadden van nattigheid en van droogte. Dat merken wij als huidige tuinders ook. En soms "groeit er een stuk boom in de tuin omhoog". Als je schoffelt, komt het onkruid met een stevige kluit er aan vast, uit de grond. In de tuin werken levert van die vette zwarte handen op. Als je te diep spit en ondergrond omhooghaalt, gaan de bladeren van planten soms wit kleuren, vanwege een magnesium tekort in de ondergrond. Voor ons zit er dan niet anders op dan met veel compost de kluiten te lijf te gaan en aan de hand van een bemestingsadvies de tekorten op te heffen. Maar vooral de veenondergrond eronder te houden.

Wim van den Bremen

Bronnen: Het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel uitgave Historische. Ver. Capelle. De Prins Alexanderpolder en Rotterdam uitgave Historische. Ver. Pr. Alexander

De tuin van.....

Even voorstellen,

Wij zijn de nieuwe huurders van tuin 72 vanaf 10-06-2017.

Bram Joke en onze dochter Marsha.

Wij wonen in Capelle Scholleveaar in een appartement met klein balkon, dus u kan zich voorstellen dat een tuin op zo een korte afstand een hele rijkdom is.

Wij zijn erg blij dat mevr. Efting ons de mogelijkheid bood om deze tuin onder onze hoede te nemen. Er is een gedeelte van de tuin (links als u voor de tuin staat) met een klein kikkerpoeltje wat wij zo in stand houden. Dit is een mooi gedeelte waar al veel

liefde in is gestoken en alleen bij gehouden dient te worden.

In het midden van de tuin gaan we de moestuin weer in ere herstellen. We hebben een mooie kas erbij voor het opkweken dus dat moet wel lukken. Joke wil graag een stuk gebruiken om pompoenen te kweken. Wat we verder in de moestuin gaan zetten daar gaan we nog over nadenken.

Rechts in de tuin willen we nog wat lage struiken zetten en siergrassen, maar we gaan dit alles rustig opbouwen. Want we hebben achter ons koofje een geweldig zitje om te genieten van alles in en om het water en in de lucht. Dus ook dat hoort erbij natuurlijk even niks moeten en genieten.

Nou u leest het wel wij zijn meer dan enthousiast met het feit dat we de kans kregen om tuin 72 te kunnen huren. Volgens verschillende huurders die we al gesproken hebben, op een van de mooiste plekken omringt door het water.

Een heel mooi tuinjaar voor iedereen met vriendelijke groet;

Bram, Joke en Marsha de Korte, tuin 72



Foto: Fred van der Laer

Scilla hyacinthoides 'Blue Arrow'

Bovenaan de prachtige lange stevige paarse steel openen zich één voor één violetblauwe kleine bloemetjes.

(= als het ware een blauwe vuurpijl). De top van de 'bloem' volgt de zon (heb ik opgemerkt).

De bladeren zijn stevig en blijven laag, een soort rozetje. Eén steel per bol. Ze bloeien in juni/juli en zijn zo'n 75 a 100 cm hoog.

Bollen zijn vuistgroot en zwaar (stevig) en hebben heel veel warmte (ZON) nodig om te bloeien.

Ze worden geplant in de herfst niet te diep onder grond (net onder maaiveld). Ze kunnen in de grond blijven zitten.

Heb de bollen verleden jaar herfst gekocht, 2,50 euro per stuk, bij kwekerij de Schüllhorn in Anna Paulowna (Noord-Holland) net onder Den Helder. Ik was toen op weg voor een weekje vakantie op Texel.

Van de zijde van de kweker heb ik nog wat weetjes omtrent de bol gekregen:

Praktische informatie:

- niet te diep planten
- zeer zonnige plaats
- lof goed laten afsterven (geldt voor alle bollen)
- zorg ervoor dat er geen regenwater blijft staan op de plaats van de bollen want dan gaan ze rotten (geldt voor alle bollen)

Leuk weetje:

-de bol vermeerdert zich niet zo goed uit zichzelf dus wordt de bol op de kwekerij een handje geholpen.

In het najaar worden een aantal bollen in 6 parten gesneden die direct worden geplant.

Uit ieder partje groeien vervolgens nieuwe bollen.

-de bloemen worden op het land geplukt voor de veiling. Ze worden in bloemenwinkels verkocht.

Groenzoem; de belevenissen van een biotuinier

Laatst zei iemand tegen me, Ben jij Boeddhist? Welnee, hoe kom je daarbij? Nou er staan nogal wat boeddha's op je tuin. Nee die stonden er al. Ik heb niets, maar dan ook niets met religie en ben een echte atheïst. Maar die Boeddha's kan ik niet weg doen. Ik vind ze wel gezellig en een soort van rustgevend. Als ik een rijtje knoflook zet dan zet ik er, in plaats van een label, een Boeddha bij. Maar ik kan je vertellen het scheelt niets in ongedierte vraat of groeisnelheid. Ook geboeddhadde peen smaakt hetzelfde als ongeboeddhadde. Wel heb ik ontdekt dat zo'n Boeddha een perfecte slakkenstamper is; het hoofd ligt prettig in de hand en de dikke billen pletten genadeloos waarna ik weer geheel zen word. Om even bij Boeddha te blijven, zo'n tuin geeft toch zeker meer een ruimer bewustzijn. Niet alleen hoe alles groeit en bloeit maar ook dat niet alles zo vanzelfsprekend is. Er ontstaat meer een biologisch bewustzijn en daardoor welzijn. Voor mij staat de naam van de vereniging dan ook achterstevoren en zou wat mij betreft dan ook moeten zijn "Genoegen is het Nut".

Voor het eerst ging ik een paar weken terug naar de tuin zonder werkzaamheden in het vooruitzicht. De paden zijn gestraat, alles opgehoogd en de planten geplant. Boek onder mijn arm met de toepasselijke titel "filosoferen in de tuin", kussens in de tuinstoelen

en relaxen maar. Terwijl ik mij laat neerploffen zie ik luizen in de Dahlia's. Met koud water en veel druk ze naar het hiernamaals geholpen. Ook maar de rozen gedaan trouwens de tuinbonen ook maar even ontluist. Ik denk niet dat er een moment van verveling komt, je kunt niet gaan zitten zonder nieuw werk te zien. Over tuinbonen gesproken, wat een leuke planten zijn dat! Ergens eind april bij de zaailadies van die uitlopende tuinbonen gekocht en buiten als eerste groente uitgeplant. Na een wat trage start racen ze de grond uit en bloeien rijkelijk. Trekken met hun nectar en stuifmeel vele hommels, bijen en andere liefhebbers en belonen je voor de goede zorgen rijkelijk met immense bonen. Beetje bonenkruid natuurlijk ook uit eigen tuin erbij, heerlijk. Maar ook de groei is een bouwkundig kunstwerk zo'n bonenplant is van wortel tot top helemaal hol de stengel is van buiten vierkant en vanbinnen op een wandje van 1 mm na rond en hol.



foto: Aad van Weel

Tijdens de afgelopen warme droge periode me dagelijks in het zweet gelopen met gieters water. Hoorde her en der een aggregaatje lopen voor een pomp of een benzinemotorpomp lopen maar dat wil ik eigenlijk niet ook het gebruik van leidingwater staat mijn niet zo aan. Ben het volgende aan het bouwen een 300 liter vat op poten met een niveauschakelaar, deze zet een elektrische pomp aan die het vat via de zonnepanelen en accu vult. Grote voordeel van deze opstelling warm

en droog dus relatief veel zon dus veel stroom. Een hele kleine pomp met weinig gebruik heeft alle zonuren ter beschikking om het vat te vullen en misschien wel voor enkele dagen. Dan kom ik, de gebruiker, en ga mijn tuin gieten en heb de 300 liter ter beschikking welke door de hoge opstelling ook voldoende druk geeft. Resultaten van deze watertoren zijn voor de volgende keer.

Aad van Weel tuin 141



De Reuzebalsemien

Invasieve-exoten

Op en rond ons complex komt de reuzebalsemien in groten getale voor. Het is een van de invasieve planten die een plaats heeft veroverd in ons ecosysteem. Zij zijn meegenomen. Andere planten zijn 'meegelift' met het vlieg- en scheepvaartverkeer. Ze groeien erg snel en verdringen onze inheemse planten en daarom is het belangrijk dat deze nieuwkomers worden bestreden/ in toom worden gehouden.

Het vermeerderen van deze planten door zaad moet worden voorkomen. Weghalen voordat de plant bloeit en niet op composthoop, of in het naastgelegen natuurgebied storten.

Hieronder 2 linken naar artikelen met uitleg over de problemen die ze geven binnen ons ecosysteem.

<https://www.boswachtersblog.nl/buitenplaatsen/2014/08/21/help-de-tuinplanten-komen/>

<https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/standpunten-beleid/natuurbeheer/invasieve-exoten>

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief

U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns, doorgeven op: nutengenoegennieuws@outlook.com Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij mij terecht.

Kopij voor de nieuwsbrief van augustus, kunt u aanleveren tot 26 juli.

Tweemaal in hetzelfde weekend ben ik op de tuin verrast door een voor mij onbekend insect. Het eerste was een enorme sluipwesp nog niet kunnen vinden wat voor een soort het was. Sterker nog niets gevonden wat erop lijkt.



En we hoorden in de tuin een diepe bromtoon en bij de pioenrozen vloog een enorme razendsnelle vliegende gitzwarte

reuzenbij. Hij was zo snel dat ik geen goede foto kon maken. Google leerde ons dat we de 25 mm. grote, zeer zeldzame Blauwzwarte houtbij op bezoek hadden. Zelden zo'n imposant insect gezien. Deze foto heb ik van internet geleend en geeft ook goed de verhouding met een hommelmee. Werkelijk een cadeau hem gezien te hebben.

Vorige keer ben ik geïndigd met het leven van de darren. Daar wil ik eerst nog wat meer over uitweiden. Die darren vliegen dus naar darren verzamelaars (DVP's) waar ze met honderden uit verschillende volken samen komen. Sommige vliegen wel 10 km om op zo'n 50 meter hoogte een wolk van genetische diversiteit te vormen. Van sommige DVP's is bekend dat de locatie al sinds 17 honderd en nog wat een DVP is. Hoe dat kan terwijl geen dar de winter overleeft is een raadsel. Maar ook de maagdelijke koningin weet deze plekken feilloos te vinden. Door de DVP vliëgend krijgt zij veel paringsbereide darren achter zich aan. Ze paart met een tien, twintigtal darren. En hier ben ik toch blij dat wij dat even anders doen. Daar waar wij een beetje rommelen en veelvuldig proefdraaien, breekt van de dar zijn gehele geslachtdeelhandeltje reeds bij de eerste paring af en stort hij dodelijk verwond ter aarde. Heb echt te doen met die stakkers. Zo'n bevruchte koningin slaat al dat sperma van de diversen darren op in haar spermatheek waar het haar gehele leven in leven blijft.

De bijenstand gaat prima. In het volk van Serge troffen we zwermcellen aan. Dat kondigt aan dat de koningin eigenlijk een nieuw volk gaat stichten. Zij is dan voornemens de kast te verlaten met de helft van het volk om zich elders te vestigen. Bij bijen is dit eigenlijk de voortplanting in de zin van vermeerderen.

Het eitjes leggen in een bestaand volk is min of meer in stand houden en in leven houden van het volk maar om te vermeerderen in de zin van een nieuw volk worden er zwermcellen aangemaakt.

Deze cellen zijn groter en de larfjes worden meer en beter gevoerd met koninginnengelei. Van deze cellen worden er twee tot twintig gemaakt en als de koningin zeker weet dat het goed gaat vertrekt zij met de helft van het volk.



Dat is dan zo'n zwerm die aan een boom of dakgoot hangt. De tros bestaat uit hare majesteit en werksters en hierbij zijn ook verkennersbijen op zoek naar een nieuwe woonplek. Dat kan zijn een holle boom een spouwmuur of iets dergelijks. Eigenlijk is de overlevingskans tegenwoordig in de natuur zeer klein. Bij een imker die de zwerm een kast geeft maken ze de meeste kans op een leven als nieuw volk.



Toch gelukt! Foto gemaakt, op de braam tuin 141 Blauwzwarte houtbij.