

Website: www.nutengenoegencapelle.nlContact bestuur: vtv@nutengenoegencapelle.nlBouwaanvragen: vtv@nutengenoegencapelle.nl

Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (in kantine).

Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73

Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.

Nieuwtjes nieuwsbrief: nutengenoegennieuws@outlook.comwww.avvn.nl info over: Natuurlijk Tuinieren en meer...

Werkbeurten

Beste leden,

Het nieuwe rooster voor de werkbeurten op ons complex is weer rond. Zaterdag 18 februari a.s. beginnen we weer met een schone lei.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop om zoveel mogelijk de data aan te houden waarop u bent ingeroosterd. Dit is voor Rob en mij wel zo prettig werken, maar ook voor u. Zo komt u aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan als u nog inhaalbeurten moet doen.

Een gedeelte van rooster hangt, zoals gewoonlijk weer in de zichtkast bij de ingang van het complex. Ditzelfde rooster kunt u ook vinden op de site van Nut en Genoegen.

Ria Boehlé

Gezelligheid in de kantine...

Het was weer lekker gezellig in de kantine van onze vereniging, het weekend voor kerst. Er werd druk gewerkt aan kerststukjes. Uiteraard onder het genot van krentenbrood en warme chocolademelk. Bijgaande foto geeft een impressie van deze traditie. Wat vooral telkens weer opvalt is de kwaliteit en de creativiteit. Er werden weer professionele stukjes geproduceerd.



Foto: Bert van Deventer

Nieuwe column: De tuin van...

Beste medetuinders,

Daar er de laatste tijd veel nieuwe tuinders op ons complex begonnen zijn, lijkt het me leuk om een nieuwe rubriek op te starten.

Wat zijn de beweegredenen van mensen om een volkstuin te beginnen?

Als eerste aftrap hieronder mijn verhaal.

Fred van der Laer tuin 73

Een nieuw begin

Omdat ik zo'n beetje tegen mijn pensioengerechtigde leeftijd zit, ben ik gaan nadenken over de periode na mijn werkzame leven.

Zo'n 4 jaar heb ik nog te gaan. Dan heb ik precies 46 jaar als groentekenaar (gemeenteambtenaar) gewerkt.

Ben een alleenstaande man woonachtig in Rotterdam - Ommoord. Ik heb veel hobby's.

Eén ervan is tuinieren. In het verleden heb ik al eens elders een moestuin gehad. Ik ben echter geen moestuinman (heb ik ontdekt).

Op zoek naar een geschikte locatie heb ik eerst vele volkstuincomplexen in de regio bezocht. Heb er jaren over gedaan. Op een gegeven moment kwam VTV Nut en Genoegen te Capelle a/d IJssel in beeld. Het kwartje viel op tuin 73. De locatie en het huisje erop, was liefde op het eerste gezicht.

Aan de tuin was echter 2 jaar niets gedaan.

Het was één grote ruige gras bende met achter het huisje een 'vuilnisbelt'. Maar daar keek ik doorheen. In het begin heb ik hulp ingeroepen om de basis op orde te brengen.

Eerst heb ik een tuinontwerp en een beplantingsplan gemaakt. Dat ontwerp en basisbeplantingsplan is dus reeds uitgevoerd.

In het jaar dat ik mijn plekje vond, tuin 73, overleed in die periode mijn vader en moeder na een rot periode (verpleeghuizen/mantelzorg). Toch heb ik toen doorgezet, hoewel mijn hoofd er niet naar stond.

En...nou komt het...boven de deur van het huisje ("Mijn hut in het Schollebos") hing een klein bordje: NIEUW BEGIN. Dat heb ik mooi laten hangen. Dus het moest zo wezen, het kwam precies op het goede moment op mijn pad!

Op de tuinbouwschool heb ik vaste planten kennis gehad. Als je zolang in het openbaar groen werkt, op tekenkamer, dan zakt die kennis weg (omdat je het niet gebruikt). We zijn reeds 45 jaar verder en er is zoveel aan nieuwe plantensoorten bijgekomen. Ik moest dat allemaal opnieuw leren en weer eigen maken. Veel tuinboeken lezen.

Ben dus zoals gezegd 3 jaar intensief bezig met mijn tuin. Nu pas ben ik waar ik wezen wil. Vanaf nu is het detailleren.

Moet inmiddels alweer wat gaan uitdunnen. Het groeit als een tierelier. Heb afgelopen herfst ook wat bollen geplant.

Al met al, eerlijk gezegd, is het een enorme investering (wel de moeite waard) geweest. Ik had daarvoor in een grote auto kunnen rijden.

Ik hoop dan ook dat ik nog jaren plezier heb van mijn eigen groenparadijs:

Landgoed 'DE NOOTELAER'.



Foto: Fred van der Laer

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 5

De vraag naar turf werd steeds groter. En zo werd de grond ten Noorden van Rotterdam en Capelle voor een groot deel uitgebaggerd. De plassen die hierdoor ontstonden werden steeds groter. En de golfslag kreeg steeds meer ruimte om de aangrenzende veengrond af te kalven. Onder druk van de Graven van Holland zoals Floris V, waren landeigenaren aangezet om de grond beter te beschermen tegen het water. Hiervoor was eerder al het Hoogheemraadschap van Schieland opgericht. Een samenwerkingsorgaan van landeigenaren. Die vormden ook zelf het bestuur. Dit waterschap kreeg bevoegdheden om landeigenaren te dwingen het water goed te beheren. Er werden keuren uitgevaardigd voor het onderhoud. In ons gebied kwam er een keur, dat bepaalde tot hoever het veen mocht worden uitgebaggerd. Dat was nodig omdat het baggeren van veen snel oprukte naar de 's Gravenweg. En de 's Gravenweg was de hoofdverbindingsweg in dit gebied geworden. Die mocht geen gevaar lopen. En zo stopte de vervening ter hoogte van wat nu de Bermweg was. Wat nu onze tuin is was onderdeel van een reeks grote waterplassen. Zoiets als de Bergse plassen bij Rotterdam. Het gebied was ontoegankelijk. Er waren geen paden of wegen. Alleen restanten van kades waarover de turf was afgevoerd. Het was het jachtgebied van aalscholvers en andere vogels.

Wim van den Bremen

Groenzoem; de belevenissen van een startende bio tuinier.

Ineens is het herfst, als door een sneeuwstorm van boomblaadjes komt mijn tuin onder een goudlaagje te liggen. Humus zullen we maar denken, maar ook allerlei boomzaadjes komen mee, driehoekige berkenzaadjes met duizenden, vleugeltjes van de esdoorn komen de tuin ingepropellerd om zich tussen al mijn planten te nestelen. Schoffeluurtjes in wording voor tuinseizoen 2017.

Het tuinwerk komt een beetje ten einde op wat spitwerk na. Wel twee leipen geplant, half hoogstammen, een Conference en een Gieser Wildeman peer om precies te zijn. Schijnen ook goede kruisbestuivers te zijn. Ben benieuwd hoe ze dat doen.

Mijn huisje benut ik meer dan verwacht, zeker nu ik er ook een gaskachel ingebouwd heb met een schoorsteen. Had van de overname zo'n uitlaat loze gaskachel, vond het een eng ding en was er zeker klaar mee toen ik in de gebruikershandleiding las. 'Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.' Met de deur open krijg ik het natuurlijk nooit warm. Nu mag ik er graag een boek lezen, biertje/ borreltje drinken en met de veilige kachel een uurtje samen met de hond op de bank indommelen.

Leer nu ook een beetje beter de vereniging kennen. Wie, wat en waar, bijvoorbeeld het winkeltje met Theo en al zijn geheimzinnige kistjes met grondverbeters, bladgroenversnellers, wortelanabolen en preitesteronen. Na drie snoeischaars te zijn kwijtgeraakt er nu een bij hem gekocht die komt als je hem roept.

Het boekenkastje met ruilboeken heerlijk, eigenlijk zou je zoiets ook moeten doen met tijdschriften, laatst gooi ik een hele jaargang Quest in de blauwe bak, ligt er een hele stapel tuinbladen in. Kwam met net zoveel thuis als ik had weggebracht. Nu wachten op een regenbui, kachel aan, borrel erbij en bladeren maar.

De eerste vorst is geweest dus alle waterleidingen maar afgetapt en leeggeblazen, pakken water aangesjouwd voor de thee en koffie. Onvoorstelbaar hoe vaak ik toch de kraan probeer te gebruiken. Recht voor mijn keukenraam zit op een wit bevroren paaltje een prachtige ijsvogel ik zie hem wel vaker, is echt een cadeautje. Het mezenestkastje dat ik heb opgehangen is ook al bewoond door een paartje pimpelmezen, de plaatselijke vogelaar weet te melden dat pimpelmezen het echt als schuilplaats gebruiken.

In het winkeltje de zaadcourant 2017 opgehaald, dat is regelrechte moestuinporno; ik blijf bladeren en bladeren. Het zal moeilijk worden keuzes te maken maar volgend jaar gaan we echt los.

Wens jullie een gezond en prachtig slakloos 2017.

Aad van Weel



Foto: Aad van Weel

Wat is er te doen in het Groen

Op 21 januari is het Nationale Tulpendag op de Dam in Amsterdam (NH).

Voor het Paleis op de Dam in Amsterdam (NH) staan zo'n 200.000 kleurrijke tulpen in volle lentebloei. Het bekijken waard! Maar dat is nog niet alles: uit deze bijzondere tulpentuin mag iedereen vanaf 13.00 uur (tot ongeveer 16.30 uur, let op: op = op!) gratis een bosje 'plukken'. Dit tulpenfestijn, een initiatief van Nederlandse tulpenkwekers, vormt de aftrap van het snijtulpen seizoen. De tulp is daarna in allerlei soorten en kleuren tot eind april overal volop verkrijgbaar.

Info: www.mooiwatbloemendoen.nl

Afvoeren (snoei)afval

Er zijn nog geen datums bekend.

Weerspreuk januari

Heeft januari koude en droge dagen,
dan zal in februari de sneeuw u plagen.

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief

U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns, doorgeven op: nutengenoegennieuws@outlook.com

Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij mij terecht.

Kopij voor de nieuwsbrief van februari, kunt u aanleveren tot 23 januari.