


 Website: www.nutengenoegencapelle.nl

 Contact bestuur: vtv@nutengenoegencapelle.nl

 Bouwaanvragen: vtv@nutengenoegencapelle.nl

Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (in kantine).

Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73

Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.

 Nieuwtjes nieuwsbrief: nutengenoegennieuws@outlook.com
www.awn.nl info over: Natuurlijk Tuinieren en meer...

! Watermeter, de standen doorgeven

Graag voor 15 oktober a.s. de watermeterstand van uw tuin doorgeven door middel van een mail aan penningmeester@nutengenoegen.nl of via een briefje in de brievenbus aan het hek of zijkant inkoopwinkel.

Rob le Noble

Rondleiding kinderen De Klimop

Woensdag 28 september kwamen de kinderen van de basisschool De Klimop weer bij ons op bezoek. Als onderdeel van hun jaarlijkse kampweek. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Het mooiste van die dag was de inzet van de vrijwilligers. Na een noodoproep via de mail, kwamen er zoveel aanmeldingen, dat niet eens iedereen ingezet hoefde te worden! En ook de reacties van mensen die wel wilden, maar niet konden op die dag.

Allemaal hartelijk dank voor jullie reacties. In bijzonder deze keer Anneke, José, Gerda, Henk, Willy, Aad en Wim: bedankt voor jullie inzet!

Jan Groenendijk

Groenzoem: met gepaste trots

Eindelijk, eindelijk de eerste resultaten. Een minuscuul kropje krulsla (*lutea krullaria*) Zelf gezaaid, bewaakt, bevrijd van een rups, gekoesterd, met brandnetelgier besprenkeld en bewaterd. Met trillende handen til ik de onderste bladeren op om hem vervolgens van zijn wortel los te snijden. De onderste aangetaste bladeren verwijderend blijft er een prachtig mini kropje krulsla over. Klein maar fijn zullen we maar zeggen. En ook de stokpronkboon met zijn prachtige bloemen geeft bonen. Te laat en te weinig van gezaaid maar toch al twee prachtige bonen. De krulsla inmiddels verwerkt tot een mooie salade. Toostend op het mooie resultaat nemen we de eerste hap. Gadver bitter, bitter en stug niet normaal, alsof je op een groen servet wat in oorsmeer is gekookt zit te kauwen. Nog even proberen we elkaar moed in te praten. Ja die smaken zijn we niet gewent met dat supermarktvoer dit zijn echte oorspronkelijke smaken. Je blijft kauwen op zo'n blaadje met recht slow food. Met verwrongen monden hebben we het na twee happen opgegeven, niet te doen. Gelijk is mij duidelijk waarom de slakken dit kropje hebben laten staan verschrikkelijk wat bitter. Ik had het pakje zaad uit het schap vergeten groenten, en daar hoort het ook, gauw vergeten deze groenten.

De twee bonen hebben we tot snijbonen verwerkt en hoe lang we ze ook kookten het bleven scheermesjes, hard niet normaal. Het leek alsof de stokbonen gekruist waren met de bamboestokken waar ze tegen aan klimmen. En toen ik voor de gein zei, iets op haar bord te zien bewegen was ze er gelijk helemaal klaar mee. En toch, eigen gekweekte en geogoste groente heeft wel wat. Voel me een soort oer jager die met buit thuiskomt.

Al met al is het een hoop werk maar er is progressie, de tuin begint vorm te krijgen.

Aad van Weel tuin 141

Weerspreuk

Oktober

Is oktober warm en fijn,

het zal een scherpe winter zijn;

maar is hij nat en koel,

't is van een zachte winter het voorgevoel.



De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 2

Ik vertelde u dat er heel veel zand na de ijstijden naar onze streken kwam. Zand stuift door de wind en op de grens van zeewater en zand ontstonden duinen. Die duinen langs de zee hielden veel van het dooi- en regenwater dat uit Duitsland kwam tegen. Daardoor veranderde dit gebied in een nat gebied met veel stilstaand water. De Hollandsche IJssel die toen nog geen naam had en een van de uitmondingen van de Rijn was voerde veel water aan. In dat water zat veel slib. Vanuit de rivier stroomde soms water in dat natte gebied met stilstaand water. De stroming werd langzamer en het slib sloeg neer. Daardoor ontstond er langs de rivier een oeverwal van riviërslib. We noemen dat rivierklei. Het schone water stroomde heel langzaam verder in het natte stilstaande water achter de duinen. In stilstaand water groeien plantjes. En die gaan dood. Als dat duizenden jaren door gaat ontstaat er in dat stilstaande water een dikke laag van dode planten. We noemen dat veen. De plaats van ons tuinenpark lag wat verder van de rivier af. Hier kwam weinig slib meer. Er ontstond hier een dikke laag veen.

Wim van den Bremen

Afvoeren van hout

19 oktober

Afvoeren snoeiafval

2 november

Workshop kruiden

15 oktober

Nieuwe leden

We verwelkomen de volgende nieuwe leden:
mw. E.M. Pop op tuinnummer 18.
Dhr. M. Vos op tuinnummer 11.
Dhr. Hu op tuinnummer 103.
Dhr. M. de Leede op tuinnummer 136
Wij wensen iedereen veel plezier bij het tuinieren.

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief wordt volgend mailadres gebruikt:

nutengenoegennieuws@outlook.com

Hier kunt u uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns, doorgeven.

Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij mij terecht.

Kopij voor de nieuwsbrief van november, kunt u aanleveren tot 24 oktober.

Netten op de tuin

Op de tuin en vooral de moestuin ontkom je niet aan het gebruik van netten om alles te beschermen. Van de week een fazant losgeknipt uit een loshangend net.

Uit respect voor de natuur is het wel belangrijk om gevaar voor dieren op de tuin zoveel mogelijk te voorkomen.

Let er dus op dat:

netten goed strakgespannen zijn;

de kleur van het net opvallend is en niet zwart;

de mazen van het net zo klein mogelijk zijn;

het net weer zo snel mogelijk verwijderd wordt als het geen functie meer heeft.

Netten moeten niet tot de grond reiken. Egels, padden, kikkers en vogels raken snel verstrikt in zo'n net.

Greet Boving



Tuinmest

U kunt weer stalment bestellen bij Henk Kruidhof, Doe even een briefje in de brievenbus van tuin 9. Kosten: € 11,00 per kuub, vooraf te betalen.

Levering: na 20 oktober